

# JANUARI

Ansvarig hemgrupp 2

Med reservation för ändringar. Aktuellt program finns alltid på [www.efsnorrfjarden.se](http://www.efsnorrfjarden.se)

## **Föredrag om Tanzania i Nybyn**

lördag, 6 januari, 11:00  
Missionshuset i Nybyn  
Lennart och Marie Gustavsson  
håller föredrag om Tanzania

## **Gemenskapsgudstjänst på EFS**

söndag, 7 januari, 11:00  
Vi firar gudstjänst tillsammans med  
Norrfjärdens församling. Kyrkkaffe.

## **Stickcafé**

tisdag, 9 januari, 18:00

## **Musiklördag Higbergsensemblen**

lördag, 13 januari, 18:00  
Higbergsensemblen. Sofia  
Higberg, Sara Lind, Per-Anders  
Jonsson, Rainer Lind, Samuel  
Lind. Fika efteråt

## **Symöte (terminsstart)**

onsdag, 17 januari, 13:00

## **Sammanlysning: Ekumeniska samlingar**

fredag, 19 januari, 19:00  
Ingemar Hellnér

## **Sammanlysning: Ekumeniska samlingar**

lördag, 20 januari, 14:00  
Kyrkcenter, Nygatan 23, 941 31  
Piteå, Sverige  
Ingmar Hellnér

## **Gudstjänst**

söndag, 21 januari, 18:00  
Tema: Jesus skapar tro. Rickard  
Tjernlund, fika efter gudstjänsten.

## **Stickcafé**

tisdag, 23 januari, 18:00  
EFS säljer fika och lotter

## **Middag med Gudstjänst**

söndag, 28 januari, 17:00  
Vi börjar med att äta mat  
tillsammans till självkostnadspris.  
Därefter firas gudstjänst. Inga-Britt  
och Hans Johansson. Ta med en  
kompis!

## **Symöte**

onsdag, 31 januari, 13:00



Nu har vi trätt in i det nya året, år 2024 ligger framför oss med sina möjligheter och svårigheter. En ny tid är här.

Häromdagen blev jag påmind om en bibeltext från Predikaren:

*"Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid att födas och en tid att dö, en tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade, en tid att riva ner och en tid att bygga upp, en tid att gråta och en tid att skratta, en tid att sörja och en tid att dansa..."*

Tid kan vara svårt att förhålla sig till. Ibland är den efterlängtdad och ibland överrumplar den oss, ja ibland kommer den helt oväntat.

Den oväntade tiden kan överraska oss med att vara glädjefull, som det blev för mig när jag fick gå in i en ny tid med spänd förväntan som pastor på EFS.

Men den kan också vara hjärtekrossande och tung.

När vi hamnar i sådana situationer behöver vi ibland få hjälp att så småningom kunna lyfta blicken mot den Gud som står över tiden.

Den evige Gud som ödmjukade sig och kom till oss som människa.

Något vi har fått påminna oss om under julens tid och som fullbordas i och med påskens inträde: Gud rår över död och liv, tid och rum.

Den nya tiden får vi gå in i med glädje, tillsammans med Gud. Där ska ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga finnas mer. För det som förr var är borta.

Men så länge vi väntar på den tiden så har vi fått våra dagar här på jorden att förvalta. Att få göra det mesta av tiden vi har kvar här.

Ibland kan vi nog lätt glömma bort att förvalta den väl och investera tiden i sådant som består. För de personer jag mött vid livets slut så har funderingar, som kan komma då, aldrig handlat om att man skulle vilja GÖRA mer, eller HA MER saker. Nej, det som ofta kommer fram är tiden som rinner ut i de relationer man har.

Jag för min del vill försöka gå in i denna nya tid år 2024 med att bli bättre på att förvalta mina relationer. Både med familj och vänner, och att kunna ta tillvara på tillfällena med möten oss människor emellan.

Min bön blir därför kort och gott:

Gud, hjälp mig att göra detta.. Hjälp mig leva i den tid jag har kvar här. Amen