

FEBRUARI

Ansvarig hemgrupp 3

Med reservation för ändringar. Aktuellt program finns alltid på www.efsnorrfjarden.se

Gemenskapsgudstjänst i Kyrkan

söndag, 4 februari, 11:00

Vi firar mässa tillsammans i Norrfjärdens kyrka.

Stickcafé

tisdag, 6 februari, 18:00

Gudstjänst med tacobuffé

söndag, 11 februari, 17:00

Före gudstjänsten serveras en middag till självkostnadspris. Efter maten fortsätter gemenskapen i gudstjänsten. Ta med en kompis!

Sunday Light

Symöte

onsdag, 14 februari, 13:00

Gudstjänst

söndag, 18 februari, 18:00

Louise Lundgren berättar om den förföljda kyrkan och om open doors verksamhet. Hemgrupp 3 sjunger. Fika efter gudstjänsten. Sundaylight.

Stickcafé

tisdag, 20 februari, 18:00

EFS säljer lotter

Gudstjänst

söndag, 25 februari, 18:00

Tema: Den kämpande tron. Rickard Tjernlund. Musik: Per Anders Jonsson och Samuel Lind. Fika efter gudstjänsten. Sundaylight.

Symöte

onsdag, 28 februari, 13:00

STÄDA ELLER INTE STÄDA, DET ÄR FRÅGAN!

Julen tillsammans med en efterföljande födelsedag gör det plågsamt tydligt för mig som 3-barnsförälder hur sjukt mycket kartong och plast man snabbt samlar på sig. Det känns som att man är vid återvinningsstationen HELA TIDEN, och samtidigt så påminns jag om den sköna känslan efteråt när man väl har fått rensa ut. Och då har vi inte ens börjat tala om garaget! men det är en helt annan historia...

Nåt som slår mig är hur bra jag är på att rensa ut kartonger och plaster, men hur bra är jag på att rensa i mitt inre? Hur bra är du på att rensa inom dig?

Vi beskrivs i Bibeln som en boning för Guds ande. I dagens jäkt och stress tror jag att det är lätt att glömma den stund av vila och eftertanke som kan göra att vi upptäcker rum inom oss som behöver städas.

Rum med olika namn som Bitterhet, Ilska, Rädsla och Oro. Liksom våra kartonger blockerar husets rum kanske de inre rummen är blockerade för Anden att verka igenom.

Men städningen behöver inte bara kännas jobbig. I städningen kan det också uppstå en glädje när vi t.ex. finner den gamla bortglömda lådan med minnen. Minnen som värmer upp, minnen som föder tacksamhet och minnen som ger oss en längtan.

Oavsett vilket så tänker jag att det är bra att då och då ta sig tid för en inre städning och rensning så vi inte överfyller våra "hus":
Take some time to clean the air.

Jag ramlade över en bibelvers som får avsluta dessa tankar, den kommer från 1 Kor 5:7-8 och lyder:

"Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med onskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd"

Amen